

Het verhaal

Sandra gaat op uitstap naar de dierentuin met haar oppas Bas . Ze loopt door de grote poort naar binnen.

'Wow, wat is het hier mooi!'

Als eerste komt ze langs een zwart met witte beer. Het is een panda beer.

De panda beer is bamboe aan het eten.

Sandra zwaait naar de Panda en wandelt verder.

Als tweede komen ze langs een groot grijs dier. Hij heeft ook gigantische oren en een lange neus.

'Dat is een slurf' zegt bas. 'Die gebruikt de olifant om dingen mee vast te pakken.'

'Dat is wel heel erg cool' zegt Sandra.

Sandra maakt met haar armen ook een slurf en zwaait hem in de lucht net als de olifant doet.

Sandra en Bas lopen verder.

'Grrrrrrr.....!'

'Oh, wat is dat geluid?' vraagt Sandra geschrokken.

'Kom dan gaan we eens kijken.' zegt Bas.

Als ze om de bomen heen lopen zien ze een grote kat met zwarte en oranje strepen.

'Herken je hem al?' vraagt Bas.

Nu Sandra hem ziet herkent ze de tijger.

'Het is een tijger' roept ze enthousiast.

'Kom Sandra, we moeten naar huis. De tijger is het laatste dier voor vandaag.'

'O, wat jammer. Kunnen we morgen terug komen?'

'Nee helaas, maar we komen volgende week weer terug.'